



Πέμπτη, 15.11.07

Εξόρμηση χαλάρωσης στον ανερχόμενο ορεινό προορισμό της Νότιας Πίνδου, στον Ασπροπόταμο Τρικάλων, στα λημέρια της αγριόγατας και της ποταμίσιας πέστροφας του Αχελώου.

Ο Ασπροπόταμος είναι μια από τις σπάνιες πια περιοχές στην Ελλάδα όπου το πρόσταγμα έχει ακόμα η φύση. <<Αν η μέση του πουθενά ήταν τόσο όμορφη, θα ήθελα για πάντα να μείνω εδώ>>, γράφει στο βιβλίο επισκεπτών, ενθουσιασμένος από την ανέγγιχτη φύση, εκδρομέας που διανυκτέρευσε στην περιοχή Τρία Ποτάμια. Στο σημείο που γεννιέται ο ποταμός Αχελώος και ξεκινά το μακρύ ταξίδι του μέχρι το Μεσολόγγι χτυπά η καρδιά της διευρυμένης κοινότητας του Ασπροποτάμου με τα Βλαχοχώρια της. Στις όχθες κοκκινίζουν αγριοφράουλες, παραμονεύουν αγριόγατες κι αντίθετα στον ρου χορεύουν άγριες πέστροφες, με πράσινες και πορτοκαλιές βούλες. Σκαλωμένα στις ράχες της Πίνδου, σαν ζωγραφιστά ανάμεσα στα ρόμπολα, τις φλαμουριές, τις βελανιδιές, τα χωριά των Βλάχων έχουν την ιστορία τους. Το 1943 οι Γερμανοί καίνε την περιοχή σε φοβερά αντίποινα. Οι Ασπροποταμίτες ξανάχτισαν με πείσμα πάνω στα καμένα. Κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι, το χειμώνα κατεβαίνουν στα Τρίκαλα κι επιστρέφουν το καλοκαίρι σαν αποδημητικά πουλιά.

Στις γύρω ραχούλες ζωντανεύουν ξεχασμένες βουκολικές σκηνές, σαν τα μοσχάρια που βυζαίνουν κάτω από τις κρانيές, τα δένδρα που δίνουν το ξύλο για τις γκλίτσες των βοσκών και τους κόκκινους, γλυκόξινους καρπούς για ηδύποτο και γλυκό. Κοντά στο χωριό Δολιανά, το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού ... ένα κομψοτέχνημα του 1770 από ντόπια πέτρα, με δεκατρείς τρούλους, όσους ο Χριστός και οι μαθητές... Πρόβατα αλπινιστές βόσκουν τα αλπικά λιβάδια της Νότιας Πίνδου, λευκές κουκκίδες στις γρανιτένιες πλαγιές. Must Οι off road διαδρομές με jeep στους δασικούς δρόμους, η ποδηλατάδα με mountain bike, η βόλτα ως τον καταρράκτη της Αγίας Παρασκευής, με ρυάκια γεμάτα βατράχια.

Info [www.aspropotamos.org](http://www.aspropotamos.org)

Check-in: <<Πύργος Μαντάνια>> ([www.mantania-ae.gr](http://www.mantania-ae.gr)), <<Αχελιώδες>>